

Jaarbeeld 2023

Woord vooraf

Voor u ligt het jaarbeeld 2023 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen. De predikanten en kerkelijk werkers willen hiermee iets laten zien van hun werk in het afgelopen jaar.

Het meest zichtbaar voor gemeenteleden en mensen in de wijk, zijn de zondagse erediensten. Deze worden georganiseerd door vier wijkgemeenten in drie kerkgebouwen: wijkgemeente Holy viert in Kerkcentrum Holy, wijkgemeente Ambacht-Oost komt bijeen in de Bethelkerk en de wijkgemeenten Grote Kerk en Centrum-West maken gezamenlijk gebruik van de Rehobothkerk. Alle kerkdiensten worden zorgvuldig voorbereid en goed bezocht. In de diensten zoeken wij de verbinding tussen de Bijbel, ons persoonlijk (geloofs)leven en het gebeuren in de wereld. Naast de reguliere diensten is er aandacht voor bijzondere momenten in het leven: geboorte, huwelijk en sterven.



Kerkzijn betekent ook: omzien naar elkaar. De predikanten en kerkelijk werkers zetten zich samen met gemeenteleden in voor het pastoraat in de gemeente. We begeleiden gemeenteleden rondom ziekte, rouw of andere kruispunten van het leven en we bezoeken de senioren. Daarnaast zoeken we naar vormen om de jongere gemeenteleden te bereiken. De kerk in het algemeen en onze geloofsgemeenschap in het bijzonder, zijn in de loop van de tijd voor kinderen en jongeren minder vanzelfsprekend geworden. Dat wil niet zeggen dat zij niet meer geloven. We proberen opnieuw de aansluiting te vinden en nieuwe uitdagingen de ontmoetingsplekken te creëren.

Naast de pastorale zorg is er ook zorg voor de minderbedeelde medeburger in onze stad. Het diaconaal en missionair centrum de Windwijzer zet zich vanuit en namens onze gemeente in om deze groeiende doelgroep te bereiken. De medewerkers van de Windwijzer zijn een luisterend oor en een helpende hand in vaak schrijnende noodsituaties.

In de afgelopen tijd zijn er grote stappen gezet in het kader van de gemeentevernieuwing. Als ministerie van predikanten en kerkelijk werkers hebben we naar aanleiding van het rapport Bouwen op Goede Grond nagedacht over de toekomst van onze Protestantse Gemeente. Het zal u niet zijn ontgaan dat de twee predikantsvacatures die in 2022 en 2023 zijn ontstaan, op een andere manier worden ingevuld. De herverdeling van taken heeft dan ook gevolgen voor de gehele Protestantse Gemeente Vlaardingen. Daartegenover staat dit nieuwe team van predikanten en kerkelijk werkers, die op enthousiaste wijze hun aandeel in het kerkenwerk willen vormgeven.

Dat kunnen wij niet alleen. Wij zien uit naar enthousiaste vrijwilligers en ambtsdragers die ons bij deze werkzaamheden ondersteunen. Wilt u of wil jij in de komende tijd met ons werken aan een Protestantse (wijk)gemeente met elan? Laat het ons dan weten. Onze contactgegevens zijn te vinden op www.pknvlaardingen.nl.

In dit jaarbeeld geven wij een inkijkje in ons werk. Natuurlijk is dit niet volledig. Er gebeurt zoveel, dat het onmogelijk is om hier alles op te noemen. We wensen u veel leesgenoege!

December 2023,
De Protestantse Gemeente te Vlaardingen



Colofon:

Ds. Geert van Meijeren
predikant wijkgemeente Grote Kerk

Bart Starreveld
pastor wijkgemeente Centrum-West

Ds. Hugo M. Habekotté
predikant wijkgemeente Holy en Centrum-West

Petra Nijboer
pastor wijkgemeente Holy

Annabell de Jong
pastor wijkgemeente Ambacht-Oost

Ds. Yvonne Schoonhoven
ambulant predikant wijkgemeente Ambacht-Oost

Hanneke Blom
missionair werker in de Windwijzer

Miranda Hoogveen
diaconaal consulent in de Windwijzer

Zomerterrasdienst



Afgelopen zomer heb ik de preek mogen doen op de kerkterrasdienst. Ik was nog maar een paar weken in Vlaardingen toen ik dit verzoek kreeg. Mooi! En ook een uitdaging. Want hoe doe je iets kort en pakkend voor heel veel mensen wat ook nog echt ergens over gaat? Een uitdaging, maar daar houd ik wel van. Ik had al wel begrepen dat de kerkterrasdienst echt een evenement is in kerkelijk Vlaardingen. Kerken overal uit Vlaardingen die samenkomen en een dienst met elkaar en voor Vlaardingen organiseren, dat is bijzonder. Tegelijk voor mij, als nieuweling, een goede manier om ook al eens medegelovigen van andere kerkelijke kleuren een beetje te ervaren.

Het thema werd met de voorbereidingsgroep vastgesteld en was 'Oog voor elkaar'. Daarbij stond het verhaal uit Lukas centraal waarbij vier mannen hun verlamde vriend op een bedje door het dak voor Jezus' voeten legden. Een schitterend beeldend verhaal. Mij treft altijd in dit verhaal hoe die verlamde man eigenlijk nergens om heeft gevraagd. Hij is gewoon meegenomen door zijn vrienden. En Jezus ziet het vertrouwen en verlangen van die vrienden – niet perse van die verlamde- en heelt hem van binnen en buiten. En ik dacht: als wij als gelovigen overal in Vlaardingen nu dit doen voor de stad, voor onze vrienden, burens, collega's. Je draagt hen -die niet perse ergens om vragen zoals die verlamde man- in gebeden en gedachten tot de bron van heling en liefde, Jezus. Het verhaal uit Lukas leert, dat is goed, diep heilzaam. Op welke manier het goed is weet je niet, dat is aan de Heer, maar goed is het. Deze houding in gebed en gedachten, opent je ogen en dan ook je handen en je woorden tot anderen. En, als je iemand brengt in gebed en gedachten tot de Heer, neem je jezelf natuurlijk ook mee tot de bron van heling en liefde. Het is goed, ook voor jouzelf.

Het was mooi op het kerkterras(en een beetje heet). Fijne muziek, de samenwerking op het podium met allerlei verschillende collega's, en een vol terrein!

Ds. Geert van Meijeren, predikant wijkgemeente Grote kerk

Troostkantine in de Bethelkerk

In 2023 gingen we met een nieuw team aan de slag. Een vaste groep mensen, van binnen en buiten de kerk, komt één keer per maand bij elkaar. Zeven keer zien we elkaar en bespreken thema's die ons bezig houden. Er is gelegenheid je eigen verhaal te vertellen, we spreken over emoties, maar ook in december: "wat doen we met met de kerst?" waar we samen delen hoe we de decembermaand door komen.

Wat is de Troostkantine?

De Troostkantine is een plek waar mensen bij elkaar komen. Waar ze niet alleen over hun verlieservaringen praten, maar ook over 'hoe nu verder'.

Aan de hand van verschillende thema's wordt er naar elkaars verhaal geluisterd in de hoop elkaar een beetje

op weg te helpen en lichtpuntjes te ontdekken. Wellicht weet je zelf wel wat lichtpuntjes te benoemen of krijg je lichtpuntjes aangereikt.



Annabell de Jong, de pastor van de Bethelkerk, biedt met de troostkantine verlichting bij het verwerken van een rouwproces.

Annabell de Jong, pastor wijkgemeente Ambacht-Oost



De bruiloft te Kana

Kanazondag

De tweede zondag na Epifanie heet Kanazondag, omdat dan volgens traditie het verhaal van 'de bruiloft te Kana' (Johannes 2: 1-11) wordt gelezen. Sinds een aantal jaar hebben we in Holy op deze zondag een bijzondere viering, met aandacht voor de echtparen uit onze gemeente die in het jaar ervoor een huwelijksjubileum hebben gevierd.



Voor elk jubilerend bruidspaar is er een felicitatiekaart rond de huwelijksdatum zelf en een speciale uitnodiging voor Kanazondag. Op die zondag is er aandacht voor hun mijlpaal tijdens deze viering. Vaak maken we een filmpje van enkele echtparen en dat wordt dan getoond tijdens de dienst.

Het verhaal over de bruiloft te Kana staat symbool voor het verbond tussen God en zijn mensen. Het is nadrukkelijk een verhaal voor ons allemaal en het is dus ook een viering voor iedereen zoals dat elke zondag het geval is.

Het is fijn om aandacht te geven aan de mooie momenten in het leven, juist en vooral omdat het nooit vanzelfsprekend is. Voor de jubilerende echtparen is er een bloemetje. De mensen die er niet zijn krijgen deze bezorgd. Dat geeft altijd erg leuke reacties.



Vorig had ik voor de gelegenheid mijn eigen trouwjurk meegenomen. Het was erg leuk om deze aan de gemeente te laten zien!

Petra Nijboer, pastor wijkgemeente Holy

De Bethel Theaterclub

De Bethel Theaterclub is niet een toneelgroep die zelf theatervoorstellingen opvoert, maar een groep mensen die graag samen een avondje uitgaan. Meestal gaan we naar een theatervoorstelling, concert of musical in de Stadsgehoorzaal. Maar soms ook bijvoorbeeld naar een film in de Windwijzer. Niets is verplicht, want smaken verschillen. Ieder kiest de dingen uit die hem of haar aanspreken. De ene keer gaan we met z'n drieën, de andere keer met z'n tien.



Is dit ook kerk-zijn? Ja zeker. Want dit is ook een manier van naar elkaar omzien. Als je alleen bent (of dat nu door een echtscheiding komt, door het overlijden van je partner, of door welke oorzaak dan ook) loop je het risico dat je in een isolement terecht komt. De drempel om in je eentje naar een film of theatervoorstelling te gaan, is best hoog. In de pauze sta je alleen je kopje koffie op te drinken. Na afloop kun je met niemand napraten over de voorstelling.

De theaterclub biedt dan uitkomst. Overigens, ook (echt)paren mogen meedoen hoor!

Ds. Yvonne Schoonhoven, ambulante predikant wijkgemeente Ambacht-Oost





Eerste roze viering in Vlaardingen

8 oktober 2023 was het zo ver – de deuren van de Bethelkerk gingen open voor de eerste roze viering in Vlaardingen. Deze dienst hebben wij georganiseerd in samenwerking met de regenboogstad Vlaardingen. Deze dienst wordt gezien als een mijlpaal voor de stad.

Het thema van de viering was “Er is Hoop”. Hoop brengt mensen samen, hoop verbindt. Tijdens de dienst hadden mensen de gelegenheid om in een veilige omgeving elkaar te ontmoeten, te steunen en konden ze inspiratie vinden bij elkaar. Met de muzikale ondersteuning van zangeres Patricia Foort was het een hartverwarmende viering.

Meer informatie:

<https://www.vlaardingenregenboogstad.nl/post/eerste-roze-viering-in-vlaardingen-een-mijlpaal-voor-vlaardingen>

Dit was alleen maar het begin! In de toekomst zullen de Bethelkerk en de Regenboogstad Vlaardingen steeds weer de samenwerking zoeken. De roze vieringen vinden zeker een vervolg!

‘Er is geen Jood of Griek meer, er is geen slaaf of vrije, man of vrouw: u bent allemaal één in Christus Jezus.’

-Galaten 3:28



Annabell de Jong, pastor wijkgemeente Ambacht-Oost



Vensters op God



Deel van mozaïek uit Santa Maria Maggiore, Rome

In het afgelopen jaar heb ik samen met priester Henri Egging twee avonden verzorgd in de serie Vensters op God. Tijdens deze avonden kijken we naar kerkelijke kunst in de brede zin van het woord.

De eerste avond stond in het teken van kerkbouw en kerkversiering door de eeuwen heen. We hebben onder andere gekeken naar het prachtige mozaïek in de Santa Maria Maggiore kerk van Rome. De afbeelding hierboven neemt ons mee naar het bezoek van de wijzen uit het Oosten aan het kind Jezus.

Engelen bij Abraham en Sara, Marc Chagall 1931



De tweede avond hebben we ons door de engelen in de kunst laten verrassen. Priester Henri Egging heeft ons mee genomen in de wereld van bidprentjes. Aan de hand van een vroeg werk van Marc Chagall heb ik iets verteld over de ontwikkeling in stijl van deze iconische kunstenaar, die engelen tot zijn hoofdthema heeft gemaakt.

Ds. Hugo M. Habekotté, predikant wijkgemeente Holy en Centrum-West

Zwerven door de Westwijk



Er was vorige maand een Surinaamse vrouw overleden die een zoon van achter in de twintig achterliet. De vrouw had een jaar eerder ook al een dochter van in de dertig jaar verloren. De zoon stond er nu helemaal in zijn eentje voor. Een maatschappelijk werker belde mij op met de vraag of ik met de jongen wilde praten, omdat ze zich zorgen maakte om de jongen en omdat ze niet goed wist hoe ze hem moest begeleiden.

Ik ging naar zijn huis en hij ontving me in de woning van zijn moeder. Alles in het huis stond nog precies zoals het stond toen zijn moeder nog leefde. De gordijnen zaten nog dicht. Op de bank en de stoelen lagen AH-tassen, kleding, brieven en in de keuken stonden nog dingen die gebruikt waren.

Ik mocht gaan zitten op een beschikbare stoel en hij ging tegenover mij zitten. 'Hoe gaat het met je?', vroeg ik. Toen begon die grote Surinaamse jongen met zijn Afro kroeskapsel nauwelijks merkbaar te huilen. We hebben een minuut of vijf tegenover elkaar gezeten. Hij keek in gedachten verzonken voor zich uit. 'Ik zie dat je erg verdrietig bent', zei ik. Opnieuw vulden tranen zijn ogen.

'Heb je ergens een foto van je moeder?', vroeg ik hem.

Hij stond op en liep naar zijn kamer en kwam even later terug met de rouwkaart van de uitvaart van zijn moeder. Daar stond een foto op van een Surinaamse vrouw in de glorie-dagen van haar leven. De levenslust kwam je tegemoet van die foto. Hij gaf me de kaart, ik keek ernaar en gaf hem daarna terug. Met veel zorg pakte hij de kaart van mij aan en bracht hem terug naar zijn kamer.

Ik zag dat boven de rouwkaart een citaat uit Psalm 91 stond, in het Surinaams. Maar er stond 'Psalmos 91' boven, ik ken die tekst. 'Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige', staat daar in het Nederlands. Je komt God overal tegen.

'Heb je ook een foto van je zusje?', vroeg ik hem.

Weer ging hij terug naar zijn kamer, kwam terug met een heel klein fotootje en gaf dat aan mij. Het is zo triest om zo'n foto te zien en te weten dat de dood die mensen heeft ingehaald.

Toen vroeg hij aan mij of ik wilde helpen om een formulier in te vullen. Je moet bij een overlijden heel veel instanties aanschrijven om de nieuwe situatie vast te leggen. Hij pakte het formulier, wees me op een stippelijntje in het formulier en vroeg toen aan mij of ik daar de naam van zijn moeder wilde invullen. Uiteraard deed ik dat. Ik twijfel of deze jongeman analfabeet is. Ik moet over een tijdje beslist terug naar hem.

Bart Starreveld, pastor wijkgemeente Centrum-West.





DE WINDWIJZER

HIER MAG JE ZIJN

Wat doet de diaconie in de Windwijzer?

De diaconie van de Protestantse Gemeente Vlaardingen is gevestigd in de Windwijzer, Schiedamseweg 95. Iedere maandag is er tussen 10 en 12 uur een (druk bezocht) inloopspreekuur. Diaconaal consulent Miranda Hoogeveen en haar vrijwilligers proberen de bezoekers op weg te helpen bij uiteenlopende vragen. Om zoveel mogelijk de juiste hulp te bieden, werken zij graag samen met andere organisaties binnen Vlaardingen, zoals bijvoorbeeld de Voedselbank. Diaconaal vrijwilligster Marjan van der Voorden verzorgt de aanvragen en administratie van de Voedselbank. Iedere dinsdag en donderdag is Marjan in de Windwijzer aanwezig.

Het motto van de Windwijzer is "Hier mag je zijn!" Iedereen is dan ook van harte welkom in de Windwijzer. Iedere maandag wordt er vanaf 9.30 uur een kopje koffie of thee geschonken. Om 10.30 uur wordt gezamenlijk de week geopend met een mooi verhaal of gedicht. Er is gelegenheid een kaarsje te branden voor ieder die het nodig heeft. Rond 12.00 uur sluiten we af met een kopje soep.

Graag tot ziens, ook namens de collega's van de Diaconie!

Miranda Hoogeveen, diaconaal consulent

**Op de foto's:
het stiltecentrum
in de Windwijzer.**





Kerkdiensten voor senioren

In de Bethelkerk werd jarenlang elke dinsdagmiddag een soosmiddag voor ouderen georganiseerd. De soosmiddagen bestonden uit een serieus/inhoudelijk deel en een meer informeel/gezellig deel. Medio 2022 moesten we stoppen met de soos, omdat de drijvende krachten achter deze activiteit inmiddels zelf tot de doelgroep waren gaan behoren. Het lukte niet meer om nieuwe organisatoren te vinden.

Er is wel iets voor in de plaats gekomen: het Bethelcafé op de eerste en derde donderdagmiddag van de maand. Deze middagen zijn vooral gericht op gezelligheid, ontmoeting, een spelletje doen enzovoort. Echter, de serieuze component wordt door vele voormalige soosleden gemist. Daarom organiseren we nu drie maal per jaar een kerkdienst voor senioren op een doordeweekse middag: één maal vlak voor Kerst, één maal vlak voor Pasen en één maal in de zomer. De dienst in de zomer is een dienst van Schrift en Tafel.



Voor senioren is het niet altijd haalbaar om op zondagmorgen om 10.00 uur in de kerk te zitten. Dan biedt Kerkomroep of YouTube natuurlijk een uitkomst. Maar fysiek aanwezig zijn in de kerk geeft toch een andere beleving. Bovendien... hoe reik je brood en wijn aan via een beeldscherm?

**Ds. Yvonne Schoonhoven, ambulant predikant
wijkgemeente Ambacht-Oost**



Rouwkring

Een dierbaar mens verliezen aan de dood doet de wereld even stil staan. Vaak zijn er wel goedbedoelende mensen die gedurende langere tijd naar je willen luisteren wanneer je een dierbare hebt verloren, maar hoe het echt is, dat weten alleen mensen die het hebben meegemaakt. Het kan heel fijn zijn om over je ervaringen te praten met mensen die slechts een half woord nodig hebben, aan wie je niets hoeft uit te leggen.



Daarom organiseren we in Holy met regelmaat een gesprekskring over rouwverwerking. Als groep komen we zes keer bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over wat zo'n verlies betekent in het dagelijkse leven en hoe je verder kunt.

Later in de tijd is er dan een terugkom moment, dan hoort iedereen van elkaar hoe het is gegaan in de maanden sinds de kring stopte.

Elke rouwkring is anders en we doen dit in Holy al een tijdje, maar elke keer weer delen we bijzondere momenten met elkaar en krijgen wij als gespreksleiders terug hoe waardevol deze ontmoetingen zijn. We gaan er dus zeker mee door!

**Loes Hössen, pastoraal assistent en
Petra Nijboer, pastor wijkgemeente Holy**



Kliederkerk

Iedere tweede zondag van de maand is er Kliederkerk in Vlaardingen van 15.00 -17.00 uur. Bij de Kliederkerk willen we kinderen van 0 -12 jaar, samen met hun ouders en/of opa's en oma's, op een creatieve manier kennis laten maken met Bijbelverhalen. Waarom? Omdat we graag de Bijbelverhalen doorgeven die ons raken en waardevol zijn. Zodat de kinderen God beter kunnen leren kennen en mogen horen over Zijn liefde voor alle kinderen.

Het is elke keer een feestje om met de kinderen een Bijbelverhaal te verkennen aan de hand van ontdekactiviteiten, samen te vieren en samen te eten. Want dat zijn de vaste ingrediënten van een Kliederkerk: ontdekken, vieren en eten.

We starten de Kliederkerk met verschillende leuke activiteiten rondom het thema en het Bijbelverhaal. Soms is dat knutselen en klieren zoals in november bij het thema: Weet jij hoe laat het is? De kinderen maakten dieren die nu geen vrienden zijn met elkaar; maar in Gods nieuwe wereld met elkaar spelen.

Soms is het een spel, puzzel of interactieve quiz. Zoals bij het thema "Durf jij te delen". Via een quiz deelden we onze ervaring met delen. Hoe is het om speelgoed te delen? En wat is het mooiste dat je weleens hebt gedeeld? Opvallend was dat het meest waardevolle wat gedeeld werd of werd ontvangen, niet dure spullen zijn. Maar het gaat om zaken die we allemaal kunnen delen of we nu rijk zijn of minder te besteden hebben: namelijk liefde en aandacht.

Vervolgens kijken we bij de viering naar wat we hebben ontdekt, horen we het Bijbelverhaal en zingen & bidden samen. Daarna is het tijd om samen te eten en te drinken. Altijd weer een lekkere en gezellige afsluiting van de middag!



Hanneke Blom, missionair werker Windwijzer



Samen zingen met gebaren.



Samen eten na ontdekken en vieren in de natuur.