



**13 april 2025 -
Morgengebed**

Zondag : 6^e zondag van de veertigdagentijd -

Palmzondag

Kleur : paars

Voorgangers: Nel van Bodegom, Loes
Hössen en Pieter Wapenaar

Organist : Jaap van Toor

Uw **gaven** zijn vandaag bestemd voor:

1. Diaconie
2. Missionair Werk



ORDE VAN DIENST

VOORBEREIDING – inleiding op de dienst

♪ **Orgelspel**

♦ **Stilte, gevolgd door**

♦ **Openingsvers en lofprijzing** (*tekst Lied 190a*)
(*staand*)

V. Heer, open mijn lippen

G. MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER.

V. God, kom mij te hulp

G. HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN.

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. AMEN

(*zittend*)

♪ **Openingslied; Psalm 118a** – Mijn God Zijt Gij, U wil ik danken
Gebed bij open Bijbel -

- **Moment met de kinderen**

projectlied

- ♦ **Kinderen gaan naar de kindernevendienst**

📖 **Lezing: Lucas 19: 28-38**

♪ **Lied** : 550 Verheug u, gij dochter van Sion

Overdenking – met lied: ‘Sag mir wo die Blumen sind’,
op gitaar begeleid door Adriaan Eigenraam

Stilte en Meditatief moment

♪ **Lied: 608** – De steppe zal bloeien

- ♦ **(Diaconale) mededelingen -**

- ♦ **Inzameling van de gaven**

† **Wij gedenken ...** (na korte stilte ♪ **Lied 961** *Niemand leeft voor zichzelf*)

- ♦ **Gebeden**

* **Voorbeden -**

Na elke voorbede: 368d afgesloten met het Onze Vader en Gebedsstilte

Kinderen komen de kerk in met Palmpaasstok

♪ **Slotlied – 1005** – Zoekend naar licht, hier in het duister

- ♦ **Zegenbede –**

♪ **Afsluitend orgelspel**

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en koffie of thee te drinken.